

Mine 7 fede år på Fryndesholm skole/Fynshav Børneunivers

Nu har jeg snart gået på denne fantastiske skole i 7 år, og har derfor lyst til at fortælle om nogle af mine gode oplevelser.

0. og 6. klasses venner

Da jeg startede i 0. klasse var det sådan at jeg fik 2 6. klasses venner, det er dog forskelligt hvor mange man får. Jeg hyggede mig med dem og vi lavede ting sammen med hinandens klasser. I år har jeg også været 6. klasses ven, jeg hyggede mig rigtig meget selvom Corona ødelagde lidt af året. Så både 0. og 6. klasse får gode/sjove oplevelser på den måde.

Lejrtur og skoleudflugter

I 3. og 6. klasse var det sådan at man kom på lejrturer. I 3. klasse var min klasse og jeg i Odense, vi havde nogle super dage med både hygge og læring, og i 6. drillede Corona desværre. I stedet var vi på Sheltertur i Nørreskoven, og en overnatning på skolen det var mega hyggeligt. Vi har også været på fælles skoleflugter hele skolen bl.a. Egeskov og Universe.

Corona undervisning

Selvom Corona var træls så gjorde vores lærere alt muligt for at det skulle blive hyggeligt, så vi tog på en masse ture (da vi måtte mødes igen). Vi havde matematik og Billedkunst i skoven, hvor vi bl.a. lærte om rumfang og malede træer i skoven. Vi cyklede også rundt på als, og så på mindsten (historie og idræt) og meget mere.

Skoletjanser

På skolen kan man også have nogle "tjanser" som er frivillige, der er legepatrulje, elevmægler og elevrådet. Jeg var legepatrulje i 4. klasse, hvor vi satte lege i gang for de mindre klasser. I 5. og 6. klasse var jeg elevmægler, hvor vi hjalp gårdvagterne med små konflikter, mellem dem der var yngre end os selv. I 4-6 klasse har jeg været i elevrådet. Alle de 3 ting har gjort at jeg har udviklet mig til at være mere selvstændig.

Håndværk og design

I 4.-6. klasse har man håndværk og design, hvor man er delt op i hold på tværs af klasserne. Vi har virkelig lavet nogle fede ting. Vi har også madkundskab, hvor vi lavede noget rigtig lækkert mad (jeg var også oppe og gøre rent ovenpå skabene, det mente vores lærer også hørte under at lave mad).

Musik

Vores total gode musiklærer har gjort at vi har kunne lave nogle gode koncerter her i slutningen af 6. klasse, vi lærte alle at spille på mindst 1 instrument, og vores forældre lærte at til vores koncerter kunne man ikke sidde ned. Vi var nogle fra min klasse, der blev så vilde med musik, at vi var med til bandskole på vores skole i Fynshav. Jeg lærte at spille Bass, at synge, spille lidt klaver og lidt guitar.

Cykelhold

I slutningen af 5. klasse hvor der var Corona, begyndte nogle af os at mødes på en cykeltur med vores gode lærer Hagbart, som har nogle skøre ideer. Det blev så til et cykelhold, da vi startede i 6. klasse. Her i slutningen af 6. klasse er vi begyndt at tage til cykelløb, og vi slutter skoleåret af med at cykle 100 km. Det bliver helt sikkert hårdt, men fedt når jeg/vi gennemfører.

I alle 7 år har jeg haft nogle fantastiske lærere, der har lavet undervisning på den fede måde og anderledes, så jeg ikke bare har siddet på min stol.

Med alle de her fede oplevelser i rygsækken, skal jeg nu videre til Augustenborg, som jeg glæder mig til, men nu kan i nok forstå, hvorfor det bare er **verdens bedste skole jeg har gået på.**

Skrevet af Anne 6.a